



*Orde van de dienst*

*op zondag 30 september 2018*

*'Zonder last op weg'*

De Schepershof

10.00 uur

### **Bij deze dienst**

De taak van Mozes was te zwaar in de ogen van zijn schoonvader, de leerlingen van Jezus gaan als vlinders door de wereld, zonder ballast. Zware en lichte kanten heeft het werk in de kerk, heeft het volgen van Jezus. Ze komen ter sprake in deze dienst waarin Gerda Klement-Roosjen bevestigd wordt als ouderling.

### **Vooraf orgelspel en liederen van Sytze de Vries**

### **Na binnenkomst van de kerkenraad stemmen we ons in stilte af op deze dienst**

'Wil mij behoeden en op handen dragen'  
(Lied 221)

*Als de voorganger zijn plaats heeft ingenomen gaat de gemeente staan*

voorg.: Onze hulp is in de naam van de Heer,

allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,

voorg.: die trouw houdt tot in eeuwigheid

en niet laat varen het werk dat zijn hand begon.

allen: AMEN.

voorg.: Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van Jezus Christus, de Heer.

### **Psalm 103:1,2,3 en 9**

*de gemeente gaat zitten*

### **Inleidend woord**

### **Lied 686**

### **Gebed om ontferming**

### **Exodus 18:13-23**

13 De volgende dag sprak Mozes recht over het volk. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat stonden de mensen om hem heen. 14 Toen zijn schoonvader zag hoezeer hij door hen in beslag werd genomen, vroeg hij: 'Waarom moet jij steeds voor iedereen klaarstaan? Waarom houd jij als enige zitting, terwijl de mensen zich van 's ochtends tot 's avonds om je verdringen?' 15 Mozes antwoordde zijn schoonvader: 'Omdat het volk bij mij komt om God te raadplegen. 16 Als ze een geschil hebben, wordt dat aan mij voorgelegd, en dan beslis ik wie er in zijn recht staat en vertel ik hun hoe Gods wetten en voorschriften luiden.' 17 'Het is niet verstandig wat je doet,' zei zijn schoonvader, 18 'je zult er nog onder bezwijken, en de mensen die bij je komen ook. Dit is een veel te zware taak voor je, je kunt die niet alleen aan. 19 Luister, ik zal je een goede raad geven, en moge God je dan terzijde staan. Jij moet het volk bij God vertegenwoordigen en hun geschillen aan hem voorleggen. 20 Prent hun zijn wetten en voorschriften in en leer hun welke weg ze moeten bewandelen en welke plichten ze moeten vervullen. 21 Maar zoek daarnaast onder het volk een aantal doortastende, vrome mannen, die betrouwbaar zijn en zich niet laten omkopen, en geef hun de leiding over groepen van duizend, van honderd, van vijftig en van tien. 22 Zij moeten altijd over het volk rechtspreken. Belangrijke geschillen leggen ze aan jou voor, in minder belangrijke geschillen doen ze zelf uitspraak. Zij zullen je last verlichten door die samen met jou te dragen. 23 Als je het op deze manier aanpakt, en als God het wil, kun je het volhouden en kunnen al die mensen tevreden naar hun tenten gaan.'

### **Gebed om de opening van het Woord: 'Woord, dat zicht richt op mijn hart'**

Woord, dat zich richt op mijn hart,  
stem, die mij aanspreekt tot leven,  
klank, zo vertrouwd, maar zo nieuw -

open mij Gods perspectief.

Verten, zo breed en zo diep,  
weg, om zich langs te begeven,  
licht, dat de ogen ontsluit -  
leer mij uw waarheid te zien.

Naam, die ik fluisterend noem,  
raadsel, met mij zo verweven,  
God van zo ver ons nabij -  
spreek tot het hier en het nu.

Adem, die oplucht en draagt,  
geest, die bezielt en doet leven,  
kracht, die in zwakheid gelooft –  
wees onder ons, vuur ons aan.

### **Afscheid en welkom, bevestiging ambtsdrager**

#### **Lied 221**

*de kinderen gaan naar de kindernevendienst*

#### **Marcus 6:7-13**

7 Hij riep de twaalf bij zich en zond hen twee aan twee uit, en gaf hun macht over de onreine geesten. 8 Hij droeg hun op niets mee te nemen voor onderweg, geen brood, geen reistas en geen geld, alleen een stok. 9 Sandalen mochten ze wel dragen. 'Maar,' zei hij, 'trek geen extra kleren aan.' 10 En ook zei hij: 'Als jullie ergens onderdak krijgen, moet je daar blijven tot je verder reist. 11 Maar als jullie ergens niet welkom zijn en de mensen niet naar jullie willen luisteren, moet je daar weggaan en het stof van je voeten schudden ten teken dat je niets meer met hen te maken wilt hebben.' 12 Ze gingen op weg en riepen de mensen op om tot inkeer te komen, 13 en ze dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en genazen hen.

#### **Lied 816**

#### **Overdenking**

**Muziek: 'I will follow you'**

**Dankgebed en voorbede**

**Inzameling van de gaven**

**'Zingt volop Gods lof'**

Zingt volop Gods lof de hemelen rond.  
Verblijdt u in Hem een lied in de mond,  
gij, engelen, machten voor zijn aangezicht  
en zingt u te buiten in 't hemelse licht!

Zingt volop Gods lof! Gij aarde in koor  
stem in met het lied dat daar wordt gehoord.  
Bezing zijn genade, gij schepping, looft Hem,  
die u leerde zingen, geef liefde uw stem!

Zingt volop Gods lof! Laat horen de klank  
van snaren en fluit: betoon Hem uw dank!  
Met al wat geluid geeft sla aan het akkoord  
van wat Hij gedaan heeft, en zing het dan voort!

Zingt volop Gods lof want waardig is Hij,  
mijn blijvende dank, door Hem toch zijn wij,  
tot leven geroepen, voor liefde bestemd.  
Besteed dan uw adem aan zingen voor Hem!

**Zegen, als AMEN: Lied 425**

---

*Deze dienst is terug te horen of te zien via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl), zie ook [www.pgemmaoost.nl](http://www.pgemmaoost.nl)*

*tekst/melodie:*

*'Woord dat zich richt op mijn hart': A.C. Bronswijk/Lied 321*

*'Zingt volop Gods lof': Sytze deVries/Laudate dominum*