



Protestantse Wijkgemeente
Emmen-Oost

HOFGELUIDEN
24 maart 2019



Vandaag

- is onze voorganger ds. Jan de Korte
- is dhr. Geert Jan Olijslager onze organist
- is het de derde zondag van de veertigdagentijd, en lezen we een gelijkenis die ons brengt bij geduld, één van de vruchten van de Geest
- is de 1^e collecte voor Kerk in Actie, de 2^e collecte voor de kerk
- gaan de bloemen met een groet van de gemeente naar dhr. en mw. Dijkstra-Vink.

Van huis:

Tijdelijk in Zorgcentrum Weidesteyn, Dr. Amshoffweg 4, 7909 AA Hoogeveen:
mw. A.A. Schutten
Mw. Katerberg-van Delden
Tijdelijk in de Horst, Rondweg 97 7825TC:
mw. G Stikfort-Oosting
Weer thuis: mw. Mw. J. van Engen- van den Berg

Van de ZWO:

Vandaag, de derde zondag van de 40-dagentijd, vervolgen we het project: "Een nieuw begin voor Rwanda, 25 jaar na de genocide."
Hebt u nog geen spaardoosje dan kunt u er nog eentje meenemen uit de hal.
Voorafgaand aan de collecte wordt een filmje vertoond met meer informatie over dit project. De collecte is hier eveneens voor bestemd. U kunt ook uw bijdrage overmaken op rekeningnummer: NL54 RABO 0373737076 t.n.v. ZWO Emmen – Oost o.v.v. project Rwanda.

Opbrengst collectes vorige zondag:

1e € 137,35; 2e € 96,15; 3e € 34,70

Verkoop producten uit de Wereldwinkel en brieven schrijven voor Amnesty International:

Vandaag kunt u weer producten kopen uit de wereldwinkel. In februari verkochten we voor 383,25 en alle kopers willen we weer hartelijk danken!!!!
Ook kunt u na de dienst brieven voor Amnesty International schrijven of meenemen. Er zijn voorbeeldbrieven aanwezig!

Vrijwilligersbijeenkomst op donderdag 28 maart om 17.00 uur

De kerkenraad is zeer dankbaar voor al het werk dat onze vrijwilligers verzetten in onze wijkgemeente. Er wordt zoveel gedaan, van bezoekwerk tot verspreiding van Op Weg, en hand-en-spandiensten rondom de kerkdiensten en 'kosteren' door-de-week. Dat houdt onze gemeente vitaal. Als dank biedt de kerkenraad u dit samenzijn aan, van 17.00 tot 19.00 uur, dat is etenstijd, dus daar wordt voor gezorgd. We proberen u elk jaar te verrassen. Bij dezen bent u allemaal uitgenodigd. Opgave bij de scriba scribaat@pgemmenoost.nl

Volgende week:

Dan is ds. Jan de Korte onze voorganger. Op de vierde zondag van de veertigdagentijd lezen we Lucas 15: 11-32, het verhaal van de verloren zoon en de wachtende vader. De collectes zijn dan voor Kerk in Actie en de 2^e collecte is dan voor de kerk.

Een uniek concert van Chr. Mannenkoor Valerius

Op 6 april a.s. om 20.00 uur zal C.M.K. Valerius in "de Dorpskerk" Brink 7 in Sleen, "the Crucifixion" van John Stainer uitvoeren in de Nederlandse versie voor mannenkoren. "De Kruisiging" vertelt het lijdensverhaal van Jezus Christus. De solisten zijn Matevzj Kajdiz, tenor en Hans de Vries, bariton. De organist is Mattijs de **Vreugd**. Het geheel staat onder leiding van dirigent Luuk Tuinder. Kaarten kosten in de voorverkoop € 10,00 en zijn te verkrijgen bij Tourist Info in Emmen en Sleen, en bij de evangelische boekwinkel Sola Scriptura, Wilhelminstraat, via de website en bij de koorleden. 's Avonds in de kerk € 12,50.

Vanavond: Taizé-gebed in de Grote Kerk

Vanavond zal voor de tweede keer het Taizé-gebed plaatsvinden. Jaren werd dit gebed gehouden in Bargeres in de Opgang en De Bron, maar om het gebed breder bekendheid te geven is vanaf januari gekozen voor de Grote Kerk als plek voor de Taizé-vieringen. Het Taize-gebed begint om 19.00 uur. Iedereen is van harte welkom om de prachtige liederen, de stilte en de rijke christelijke spiritualiteit van het oecumenische jongerenklooster in Frankrijk mee te beleven. Anders dan anders, geen preek, wel aandacht en stilte. Een viering die je raakt. Tot vanavond 19.00 uur!

Net als de **PaasChallenge** van 2018 kun je ook dit jaar in de Paasnacht met een groep tieners een spannend spel spelen met puzzels, achtervolgingen en gesprekken in de nacht. Je leeft je in het verhaal van Jezus in. Wat zou jij gedaan hebben als je erbij was geweest? De PaasChallenge begint met een 'Laatste Avondmaal' op Stille Zaterdag 20 april om 22.00 uur en eindigt met een ontknoping bij zonsopgang en ontbijt op Paasmorgen.

Tieners die mee willen doen, mogen zich opgeven bij Jedidjah de Haan: jeugdwerker@pgemmen.nl.

Ook is zij op zoek naar mensen die de hele nacht mee willen als begeleider of die willen helpen tijdens een aantal opdrachten. Het wordt een onvergetelijke nacht die je niet wilt missen!

Vroeg op Pasen Viering

Ook dit jaar vindt er op zondag 1e Paasdag (21 april a.s.) een bijzondere viering plaats bij en in de Grote kerk te Emmen.

Om 07.20 uur wordt het Licht van Pasen ontstoken en worden er paasliederen gezongen.

Binnen is er vervolgens een korte viering waarbij afgevaardigden van de verschillende kerken en geloofsgemeenschappen een kaars aansteken.

Na afloop is er koffie en een krentenbol.

Het licht van Pasen wordt door de afgevaardigden meegenomen naar hun eigen dienst of viering. Iedereen die hier graag bij wil zijn is van harte welkom!

Namens de Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen Emmen.

Hans van Os

Op **1^e Paasdag**, 21 april, komt Sela bij Music & Meeting in de Hunsowhal in Tweede Exloërmond. De populaire christelijke band biedt een avondvullend programma, waarin ze hun prachtige liederen ten gehore zullen brengen. De hit 'Ik zal er zijn', staat al vanaf 2014 op nummer 1 in de top 1008 van Groot Nieuws Radio en ook in 2018 is dit lied met overweldigende stemmen op nummer 1 gekomen. Sela geeft zelf aan dat door samen te zingen de onderlinge verbondenheid, onderwijs vanuit de bijbel en aanbidding van God samen komen. Laten we samen zingen op 21 april!

Kaarten kunt u bestellen via <http://www.musicandmeeting.nl/index.php/tickets> of via één van de voorverkoopadressen (Evangelische boekwinkel in Stadskanaal en Emmen en bij bouwmarkt Alons in Tweede Exloërmond).

Kopij voor de volgende Hofgeluiden kunt u sturen naar: hofgeluiden@gmail.com vóór woensdag a.s. 18.00 uur.