

Liturgie zondag, 12 september 2021, 10.00 uur (13^e zondag van de zomer)
Schepershof te Emmerhout

Voorganger: ds. G. Brandorff, PG Dedemsvaart / Hardenberg

Teksten: NBV

Psalmen / Liederen: Nieuwe liedboek (NLB)

Welkom

Stil gebed

Intochtspaalmsalm: NLB 796: 1, 2 en 3 ('U Here Jezus roep ik aan')

Bemoediging en groet

Zingen: NLB 316: 1 en 4 ('Het woord dat u ten leven riep')

Drempelgebed

(V: voorganger; G: gemeente)

V: Heer, wij staan hier voor U, met ons geloof en onze twijfel, met onze kracht en onze zwakheid, met onze vreugde en ons verdriet.

G: HEER, BEHOED ONS, KEER ONS NAAR U TOE EN SCHENK ONS DE ADEM VAN UW GEEST.

V: Tot op het bot van ons bestaan kent Gij ons, God, zijt Gij met ons begaan. Gij deelt in onze nood tot in de engte van de dood.

G: GEEF ONS EEN TEKEN, TEGENDRAADS AAN ONZE TWIJFEL. GOD, ONTSTEEK UW LICHT OP DEZE PLAATS.

V: God, in uw licht staan wij onwennig. Wie zijn wij dat Gij ons roept, dat Gij ons vinden wilt?

G: MAAK ONS DIENSTBAAR DOOR UW WOORD MEDEDEELZAAM DOOR UW GEEST.

V: Voor uw Geest, o God, blijven wij vaak koud en onverschillig. Uw stem dreigt steeds weer verloren te gaan door alles wat ons hoofd en hart vervult.

G: BESCHIJN ONS MET UW LICHT, O GOD, EN RICHT ONZE VOETEN OP DE WEG VAN VREDE.
AMEN.

Zingen: NLB 675: 1 en 2 ('Geest van hierboven')

Gebed om verlichting met de Geest

.

Schriftlezingen

OT: Jesaja 45: 20-25

Zingen: NLB Psalm 119: 1 ('Welzalig wie de rechte wegen gaan')

NT: Markus 9: 14-29

Zingen: NLB 969: 1 en 2 ('In Christus is noch west noch oost')

Overdenking

Zingen: NLB 969: 3 en 4

Dankgebed en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader (gezamenlijk)

Slotlied: NLB 907: 1, 2, 3 en 4 ('Jezus mijn verblijden')

Heenzending en Zegen
3x gezongen amen.

Collectes aan de uitgang

-