

Orde van dienst voor zondag 14 november 2021 in De Schepershof.

Deze dienst is voorbereid en wordt uitgevoerd door leden van de werkgroep "Leren Vieren"

Het thema is: "Kome wat komt"



Vooraf orgelspel en als de kerkenraad binnen is luisteren we naar:...

Dat wij niet slapen daglichtbewoners dat wij ons houden, nuchter van liefde.
Reik ons Uw beker water dat dorstig maakt, woorden die horen doen. Reik ons Uw hand.
Kome wat komt, maar laat het om Jou zijn dat wij het uithouden
En niet om niemand dat wij de beker drinken tot de bodem
en dat wij dit leven leven tot de dood.

(<https://youtu.be/iUkPRKpLTQs>)

We zijn een ogenblik stil.

*Aansteken van de paaskaars (ouderling van dienst) waarna een korte tekst wordt uitgesproken.
"Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft"*

Aanvangswoorden: lied 295 met tussenzang van de gemeente.



Samen zingen: "Bijeen geroepen uit onze huizen" mel. lied 675.

Bijeengeroepen uit onze huizen, elk met zijn eigen levenslied,
zijn wij gekomen om weer te dromen van wat God in ons mensen ziet.
Wij willen zingen van alle dingen, roepen uit donker, roepen om leven,
roepen om licht om Gods woorden te zien. God zal ons horen, Hij schenkt het leven.
Hij zal ons vragen antwoord te geven, samen te leven in zijn gloria.

Bijeengekomen, woord in ons midden, samen zijn wij hier in Gods huis.
Kleinen en groten, niemand verstoten, voor wie God zoekt is hier een thuis.
Bidden en danken, stilte en klanken met elkaar delen, één zijn met velen
en zingen keer op keer: Jezus is Heer. Jong en oud samen, zingen nu 'Amen'.
God in ons midden, verhoor ons bidden, heel Uw gemeente zingt "Halleluja."

Woorden van welkom.

Samen zingen: lied 276 : 1 "Zo maar een dak boven wat hoofden"

Inleiding op het thema: zie de woorden op de beamer.....

Gedicht.

Wij leven van verwondering en uit een diep vermoeden,
dat in en om ons leven heen, een hand ons wil behoeden.
Dat er een hand is die ons draagt, dat er een stem is die ons vraagt,
dat God ons leidt ten goede.

Wij leven dwars door vragen heen, met tere zekerheden,
dat ondanks voor- en tegenspraak, hier kwetsbaar wordt beleden:
dat er een hand is die ons draagt, dat er een stem is die ons vraagt,
dat God deelt in ons heden.

Wij leven het mysterie uit, de waarheid, ongemeten,
dat al ons denken bovenuit, in ons een heel diep weten,
weet dat een hand ons leven draagt, dat er een stem is die ons vraagt
die ons een God wil heten.

Samen zingen : lied 317 : 1 en 2. "Grote God Gij hebt het zwijgen"
Carin zingt couplet 1 en allen het 2^e couplet.

Lezing: Ruth 1 : 1 – 19

Samen zingen: "Ruth die eens uit Moab kwam" Awn4 lied 5: 1, 2, 3 en 4

Ruth, die eens uit Moab kwam, zonder kind en zonder man,
wil in Israël gaan wonen, Israël's God haar eer betonen.
Ik ga mee, zo klinkt haar stem, Ik ga mee naar Bethlehem!

Bethlehem wordt nu haar huis maar er is geen brood in huis.
Daarom gaat Ruth aren lezen want er moet toch eten wezen.
Achter Boaz' maaiers aan zoekt zij het verloren graan.

Boaz wordt verliefd op haar en ze trouwen met elkaar.
Dan wordt er een zoon geboren, Ruth, die zoveel had verloren
noemt hem Obed, en zij prijst God de Heer, die gunst bewijst.

Ruth, die eens uit Moab kwam, zonder kind of zonder man,
treedt aan 't licht, haar zonen komen later zelfs op Israël's tronen.
En haar naam wordt nog genoemd wanneer David wordt geroemd!

Enige woorden.

Luisteren naar muziek van Jorinde en Geert Jan

Dankgebed en voorbeden.

Samen zingen: lied 913 : 1, 3 en 4: "Wat de toekomst brengen moge"
Allen: 1, 3 en 4; Carin couplet 2

Mededelingen.....aandacht voor de bloemen, de voedselbank en de collecten.

Samen zingen: "Ga maar gerust want ik zal met je meegaan"
Carin zingt couplet 1 en allen 2 en 3.

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat
Ik ben de wind waardoor je adem haalt

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen
Ik ben de dag, die schemert in je droom

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan
Ik ben de verte, die verlangend wenkt
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen
ben Ik de hand, die al je tranen wist.

Woorden van zegen:

Ga nu maar....kome wat komt
Gewoon de weg gaan, die Hij aanwijst. Hij is te vertrouwen, wil enkel geluk-
Tenslotte heeft Hij je geschapen, Hij kent je door en door.
Alles wat leeft heeft hij geschapen. Niemand weet beter dan Hij hoe het moet.
Ga nu maar, kome wat komt, een gezegende zul je zijn.

en samen zingen : "Amen"