

**Het thema van de dienst is : "Hoop doet leven"**



**Vooraf** orgelspel

*Als de kerkenraad binnen is luisteren we naar:...*

Laudate omnes gentes ( Alle volken looft de Heer)

<https://youtu.be/lbb-kaurSW0>

*We zijn een ogenblik stil.*

*Aansteken van de paaskaars ( ouderling van dienst) waarna een korte tekst wordt uitgesproken*

**"Allen die uw hoop vestigt op de Heer, wees sterk en houd moed" ( ps. 31 : 25)**

**Aanvangswoorden:**

**V:** Onze hulp is in de naam van de Heer

**A:** die hemel en aarde gemaakt heeft.

**V:** Onder de hoede van de hemel schuilen wij, o God,  
bij U en bij elkaar.

**A:** Geef ons Uw vrede

**V:** Onder Uw vleugels zoeken wij heil, de weg naar het leven.

**A:** Geef ons Uw vrede.

**V:** In Uw licht klaart onze dag op  
want Uw licht is sterker dan het donker

**A:** Geef ons Uw vrede.

**V:** Doe ons volhardend gaan in vertrouwen  
samen te leven op hoop van zegen

**A:** en vertrouwend op Uw beloften. Amen.

**Samen zingen:** lied 221 : 1 en 2 "Zo vriendelijk en veilig als het licht"

**Woorden van welkom.**

**Gebed.**

**Inleiding op het thema.**

**Samen zingen:** lied 885: 1 en 2 "Groot is Uw trouw o Heer"

**Gedicht** van Vaclav Havel:

De hoop dragen wij diep in onszelf  
is ze niet daar dan is ze nergens.  
Hopen is onze diepste aard en staat of valt niet  
met wat er in de wereld gebeurt.  
De hoop zit ons in de ziel, is gegrift in het hart  
en verankerd voorbij de horizon.  
Hopen is ergens voor werken omdat het goed is;  
de overtuiging dat iets zinvol is,  
hoe het ook afloopt en hoe het resultaat ook moge zijn.

**Samen zingen als gebed voor de opening van de bijbel:**

Lied 756 : 1,4 , 5 en 6 "Laat komen Heer Uw rijk"

**Lezing:** Genesis 18 : 1 t/m 14

**Samen zingen:** lied 973 1 t/m 4 "Om voor elkaar te zijn"

**Enige woorden.**

**Luisteren naar** "Die mij droeg op adelaarsvleugels"

**Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader.**

**Mededelingen en collecten.**

**Samen zingen:** lied 422: 1, 2 en 3 "laat de woorden die we hoorden"

**Woorden van zegen**

Dat God voor ons uit mag gaan  
als een licht op de weg door het leven  
Dat God naast ons mag voortgaan,  
ons beschermend met Zijn arm.  
Dat God achter ons mag zijn  
als een veilig net wanneer wij mochten vallen.  
Dat God binnen in ons mag zijn  
als trooster in dagen van verdriet  
Dat God rondom ons mag zijn,  
als een schild en een beschutting.  
Dat God boven ons mag zijn  
om ons Zijn zegen te geven.

**en samen zingen : "Amen"**