

Dankdienst voor het leven van
Tjabel Rooseboom
21 juli 1930 4 januari 2022

Op 10 januari 2022 in de Schepershof te Emmen

Voorganger: ds. Wim de Groot
Amtdrager: Tineke Seigers
Organist: Geert Jan Olijslager
Zang: Roelie van de Heuvel en Tonnis Bos

Bij het binnendragen klinkt het Largo uit Xerxes, G.F. Händel

Woorden aan het begin

Zingen: Psalm 42: 1, 5 (oude berijming)

't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
schreeuwt niet sterker naar 't genot
van de frisse waterstromen,
dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER;
God des levens, ach, wanneer
zal ik naad'ren voor Uw ogen,
in Uw huis Uw naam verhogen?

Maar de HEER zal uitkomst geven,
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt.
'k Zal in dit vertrouwen leven,
en dat melden in mijn lied;
'k Zal Zijn lof zelfs in de nacht
zingen, daar ik Hem verwacht,
en mijn hart, wat mij moog' treffen,
tot den God mijns levens heffen.

Stil gebed, bemoediging en groet

Gebed

Gedicht door Riet

Zingen: Evangelische Liedbundel 376: 1 en 2

Abba, Vader, U alleen, U behoort ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen, U behoort ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn slechts voor U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij d'uwe – en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen.

Bijbellezing: Romeinen 8: 31 - 39

Zingen: Johannes de Heer 330: 1, 2 en 3

Leer mij uw weg o Heer, leer mij uw weg.
Schenk van uw kracht mij meer, leer mij uw weg.
Houdt mij in evenwicht, dat 'k voor uw aangezicht
wandel in 't volle licht. Leer mij uw weg.

Als vrees soms 't hart benauwt, leer mij uw weg.
Als zorg mijn dank verflauwt, leer mij uw weg.
Help mij in vreugde en pijn, noodweer of zonneschijn
steeds blij in U te zijn. Leer mij uw weg.

Hoe ook mijn toestand wordt, leer mij uw weg.
't Leven zij lang of kort, leer mij uw weg.
Is dan mijn loop volbracht, vrees ik geen nood of macht,
Daar mijn ziel U verwacht, leer mij uw weg.

Overdenking

"God heeft mij geen gemakkelijke reis beloofd maar wel een behouden aankomst."

Zingen: NLB 913: 1 en 2

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet zie.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!

Dankgebed

Slotlied: NLB Liedboek 416

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Mededelingen door de uitvaartleider

Bij het uitdragen klinkt de Air uit de derde orkestsuite, J.S. Bach

Op de begraafplaats

Woorden bij het graf

Je bent niet dood – de Heer heeft je geroepen
bij Hem te wonen in Zijn glanzend huis.
Je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken,
Je hebt ze nu – want je bent veilig thuis.

Je bent niet dood – je mag voor eeuwig leven,
je bent verlost van onvolkomenheid,
van pijn en van verdriet. God zal je geven
een onbegrensd geluk in onbegrensde tijd.

Je bent niet dood. – Maar ach, we zullen je missen
zoals een mens de meest geliefde mist.
De jaren van geluk zijn niet meer uit te wissen.
En ik geloof: God heeft zich niet vergist.

Onze Vader

Dankwoord namens de familie