

**ORDE VAN DE DIENST
VAN DE PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE EMMEN-OOST
OP ZONDAG 16 JANUARI 2022, DE TWEDE ZONDAG VAN EPIFANIE**

Thema: Als het leven stagneert

Orgelspel

Stilte

*Tot U, God, roep ik in de vroege morgen
help mij te bidden
en mijn gedachten te richten op U,
ik kan het niet alleen.*

*In mij is duisternis, bij U is licht.
Ik ben eenzaam, U verlaat mij niet.
Ik ben bevreesd, bij U is hulp.
Ik ben onrustig, bij U is vrede.
In mijn hart is bitterheid, bij u is geduld.
Ik begrijp uw wegen niet, maar U kent mijn weg.*

- We gaan staan -

**Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer,
gemeente: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.**

**voorganger: Licht en vrede voor u,
van God de Vader en van Jezus, de Heer.
gemeente: AMEN.**

Aanvangslied : lied 215: 1, 3 en 6 Ontwaak, o mens, de dag breekt aan

Gebod om ontferming

Gloria: Lied 305 Alle eer en alle glorie

Schriftlezing: Jesaja 62: 1- 5

Lied 221: 1 Zo vriendelijk en veilig als het licht

Epistellezing: 1 Johannes 1: 1 – 3

Lied 326: 1 en 2 Van ver van oudsher aangereikt

Lied 525: 1 en 5 Wij willen bruiloftsgasten zijn

Overdenking

Lied 793: 1 en 3 Bron van liefde

Geloofsbelijdenis

*Ik geloof dat elke mens
recht heeft op onderdak.*

*Ik geloof dat elke mens
behoefte heeft aan iemand die een steuntje in de rug geeft.*

Ik geloof dat geloven om keuzes vraagt.

*Ik ervaar dat geloven in de kwetsbare mens
pijn voor mezelf meebrengt.*

*Ik weet dat geloven in zorg om de verloren mens
tegenwind meebrengt.*

*Ik geloof dat geloven opkomt
voor het persoonlijke,
geen mens aan z'n lot overlaat.*

*Ik geloof het in de Naam van de Eeuwige,
de Liefde,
die een menselijk gezicht heeft gekregen.*

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader

Mededelingen

'Inzameling van de gaven'

Slotlied *mel. Lied 968*

1. Het oude woord, door Christus als nieuw aan 't licht gebracht,
geeft onze blinde dromen een uitzicht, ongedacht.
De luister van zijn liefde, de stralen van zijn dag
hebben de weg gewezen die nog verduisterd lag.
2. Wij leven van die liefde en ademen haar in.
Wij zijn elkaars omarming, het scheppend nieuw begin
uit God opnieuw geboren, geroepen in het licht.
Zijn zegenende glimlach heeft ons weer opgericht.

Zegen

Amen *(gezongen)*