

## **Orde van de dienst voor zondag 13 februari 2022 in "De Schepershof"**

*Voorganger: Jan Baptist*

*Gebed: Pat Hemmen*

*Gebed en lezing: Hans de Jong*

*Gedicht en gebeden: Diny Brug*

*Liedkeuze: Pat Hemmen en Diny Brug.*

*Zangeressen: Jorinde Fransen en Roelie van de Heuvel.*

*Organist: Bart Trip*

**Het thema van de dienst is: "Een tweede kans"**



**Voor de dienst:** orgelspel.

*Als de kerkenraad binnen is luisteren we naar:*

Dit ene weten wij en aan dit één  
houden wij ons vast in de duistere uren:  
er is een Woord, dat eeuwiglijk zal duren,  
en wie 't verstaat, die is niet meer alleen.

*We zijn een ogenblik stil.*

*De paaskaars wordt aangestoken.*

**Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft!**

### **Aanvangswoorden:**

Aan het begin van deze viering, als een moment van rust en bezinning in een soms toch wat bewogen en veeleisend bestaan, spreken wij uit wat ons bindt en boeit en op de been houdt.

Wat ons drijft: en dat is ons geloof en vertrouwen, de hoop of misschien alleen maar het verlangen dat,

Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige Die hemel en aarde met elkaar verbindt en die op weg door de tijd niet zonder ons mensen wil gaan.

En deze God groet ons met de woorden: genade voor jou en vrede, dat wil zeggen: jij mag er zijn! Wie je ook bent, hoe je leven ook is gelopen, gezien of ongezien.

Ik zal er zijn voor jou zegt God. Ook als je dat zelf misschien niet meer verwacht. Amen.

**Zingen:** "Bijeen geroepen uit onze huizen" mel. 675

Bijengeeroepen uit onze huizen, elk met zijn eigen levenslied,  
zijn wij gekomen om weer te dromen van wat God in ons mensen ziet.  
Wij willen zingen van alle dingen, roepen uit donker, roepen om leven,  
roepen om licht om Gods woorden te zien. God zal ons horen,  
Hij schenkt het leven. Hij zal ons vragen antwoord te geven,  
samen te leven in zijn gloria.

Bijengekomen, woord in ons midden, samen zijn wij hier in Gods huis.  
Kleinen en groten, niemand verstoten, voor wie God zoekt is hier een thuis.  
Bidden en danken, stilte en klanken met elkaar delen, één zijn met velen  
en zingen keer op keer: Jezus is Heer. Jong en oud samen, zingen nu 'Amen'.  
God in ons midden, verhoor ons bidden.  
Heel uw gemeente zingt: Halleluja.

**Woorden van welkom.**

**Zingen:** lied 210 : 1 en 2 "God van hemel, zee en aarde"

**Gebed.**

**Inleiding op het thema.**

**We luisteren naar :** "Samen in de naam van Jezus"

**Gedicht.** Blijf geloven

Blijf geloven in de toekomst ook al lijkt de kans maar klein.  
Blijf geloven in de wereld die jouw wereld ook kan zijn.

Blijf geloven in het leven in je denken en je doen.  
Blijf geloven in oprechtheid en je normen en fatsoen.

Blijf geloven in de vrede en een simpel kort gebed.  
Blijf geloven in de mens die zich voor jou heeft ingezet.

Blijf geloven in het wonder dat jouw angsten overwint.  
Blijf geloven in de onschuld en in een glimlach van een kind.

Blijf geloven dat een ander ook voor jou wat overheeft.  
Blijf geloven in de liefde alle dagen dat je leeft.

Blijf geloven in de waarde en het doel van het bestaan.  
Blijf geloven dat de mensen eenmaal samen zullen gaan.

**Gebed voor de opening van de Bijbel:**

**Lezing:** Johannes 21 : 15 – 22 uit "De Bijbel in gewone taal"

**Zingen:** lied 695 : 1 t/m 5 "Heer raak mij aan met uw adem"

**Enige woorden.**

**We luisteren naar:** "Groot is Uw trouw o Heer."

**Zingen:** lied 973 : 1 , 2 en 3 "Om voor elkaar te zijn"

**Dankgebed en voorbeden**

Na de woorden: "Neem mij aan zoals ik ben" wordt gezongen lied 833:

Neem mij aan zoals ik ben,  
wek in mij wie ik zal zijn,  
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij

**Mededelingen – aandacht voor de bloemen – collecten**

**Zingen:** lied 418: 1, 2 en 4 "God schenk ons de kracht"

**Woorden van zegen:**

Ga met ons mee.  
God, loop voor ons uit om een goede weg te wijzen.  
Sta achter ons als steun in de rug en omarm ons als een vriend.  
Wees onder ons als we dreigen te vallen: vang ons dan op.  
Woon in ons midden en geef kracht voor alledag.  
Sta om ons heen als een muur die ons beschermt tegen angst en zorgen.  
Wees boven ons: uw zon geeft ons warmte.  
Verlicht ons met Uw zegen, vandaag en morgen.  
Ga zo met ons meer op al onze wegen.  
Ga met ons mee.

**Samen zingen :** "Amen"