

Zondag 20 februari 2022, de zevende zondag van Epifanie
Orde van dienst in de Schepershof, Protestantse Gemeente Emmen-Oost

-*~*~*~*~*~*-

Orgelmuziek

Ontsteken van de paaskaars

'Bij u is de bron van het leven, door uw licht zien wij licht.' (Ps 36, 10)

Stilte voor een moment van bezinning:

'om alle gesprekken te laten verstommen en ons open te stellen voor de stilte en voor God'

Votum en groet

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen de werken van zijn handen

Genade, barmhartigheid en vrede
zij u van God de Vader
en van Christus Jezus

AMEN

Lied Psalm 139, 10 & 11

Woorden van welkom

Lied Ontferm u over ons in kwade dagen, als Kyrie en gloria

Ontferm u over ons in kwade dagen
als wij de zware last zo wankel dragen
gebrandmerkt en gekrenkt tot op het bot
ontferm u God

Ontferm u over ons in stille uren
als wij de schaduw van de dood verduren
onwetend van het ons beschoren lot
ontferm u God

Gij die ons nooit ontbreekt zo lang zij leven
o lang zult gij ons met uw licht omgeven
en met uw liefde - wonderbare macht

gij geeft ons kracht

Wij mogen in de avond, in de morgen,
ons veilig bij u weten en geborgen
tot in het diepe zwijgen van de nacht,
o stille wacht.

(Melodie psalm 101, tekst René van Loenen)

Gebed bij de opening van het Woord

Lezing Genesis 45, 3-11 en 15

Lied 166a 1, 6 & 8

Evangelielezing Lucas 6, 27-38

Lied 166a, 10

Overweging

Lied Klein credo

Wie wanhoopt, roept de godsnaam aan
-in angst of waan,
in zielsverdriet-
of je nu Christus volgt of niet.

Wie schooiers hoop geeft, net als hij,
staat zij aan zij,
ten prooi aan spot:
wie Christus volgt, omarmt zijn God.

God is intens met ons begaan,
draagt ons bestaan,
aanvaardt, vergeeft,
wie wel of niet uit Christus leeft.

(melodie 760 Liedboek, tekst René van Loenen)

Mededelingen

Bloemen
Collecten

Gebeden

Dankgebed

Voorbeden
Stil gebed
Onze Vader

Slotlied

lied 991, 1, 5, 6 & 7

Wegzending en zegen

Moge God, die erbij is als de zon opgaat en ondergaat
en als je de zee oversteekt,
onderweg je schreden richten.
Moge God, die je nabij is als je zit
en als je staat,
je met liefde omringen
en je bij de hand leiden.
Moge God, die je wegen kent
en de plaatsen waar je uitrust
bij je zijn in je taak op aarde
het goede nieuws zijn dat je deelt
en je op de eeuwige weg leiden.

Amen (431c)

Zegen uit het dienstboek van de Abdij van Iona

Aan deze dienst werkten mee:

Ineke Veldman, orgel
Diny Panjer, Fokke Brouwer, zang
Door-Elske Cazemier, voorganger
Het beamteam

Deze dienst is terug te horen of te zien via www.kerkomroep.nl, zie ook
www.pgemmenoost.nl.