

Orde van dienst

Schepershof, Emmen
27 februari 2022, 10.00 uur

Thema: De daad bij het woord
Orgelspel

Tekst om er in te komen:
"Hij is de rots van mijn bestaan." (Psalm 62: 1 Nieuwe Psalmberijming)

Ouderling steekt de paaskaars aan
Stilte voor een moment van bezinning
De gemeente gaat staan

Groet:

vg: Onze hulp is in de Naam van de Heer,
gem: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
vg: Licht en vrede voor u,
van God de Vader en van Jezus, de Heer.
gem: AMEN.

Zingen: Psalm 62: 1, 2, 3 volgens Nieuwe Psalmberijming * zie onderaan
(*gem gaat zitten*)

vg: Woord van welkom, ook aan de mensen die de dienst volgen via beeld
en geluid via de Kerkomroep of Youtube

Inleiding op het thema

Kyrië-gebed

Zingen: NLB 880 (Het leven op aarde)

Gebed om de opening van het Woord

Lezen: Jeremia 7: 1 - 11

Zingen: NLB 838: 1, 2, 3 (O grote God die liefde zijt)

Lezen: Lukas 6: 39 - 49

Zingen: NLB 905: 1, 4 (Wie zich door God alleen laat leiden)

Overweging

Orgelspel

Zingen: NLB 313: 1, 3, 4 (Een rijke schat van wijsheid)

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Mededelingen:

de bloemengroet gaat naar...

na de dienst wordt u allen uitgenodigd voor de koffie of thee (?)

Collekten

Zingen: NLB 1014 (Geef vrede door van hand tot hand)

Zegen, gezongen AMEN

Psalm 62: 1, 2, 3 volgens Nieuwe Psalmberijming

1. Bij God alleen kom ik tot rust.

Stil word ik mij ervan bewust
dat Hij, mijn redder, mij zal sparen.
Hij is de rots van mijn bestaan,
de burcht die ik mag binnengaan.
Voor vallen zal Hij mij bewaren.

2. Hoelang nog blijf ik op de been?

De tegenstanders om mij heen
staan klaar om mijn bestaan te breken.
Zij liegen graag; hun haat is groot.
Vanbinnen wensen ze mij dood
terwijl ze vrome woorden spreken.

3. Zoek rust bij God, mijn ziel, en zwijg.

Ik wacht tot ik verhooring krijg,
tot ik zijn redding zal ervaren.
Hij is de rots van mijn bestaan,
de burcht die ik mag binnengaan.
Voor vallen zal Hij mij bewaren.