

Welkom, mededelingen

Tekst bij de schikking

Aanvangslied: 27 vers 1 en 2 (nieuwe Psalm berijming, dezelfde melodie)

1. God is mijn licht, de redder van mijn leven.  
Zou ik nog bang zijn voor de duisternis?  
Hij is mijn kracht, Hij zal bescherming geven.  
Wie vrees ik nog wan-neer Hij bij mij is?  
Toen ik werd aan-ge-val-len hield ik stand;  
mijn te-gen-stan-ders be-ten in het zand.  
Al smeedt een mach-tig le-ger een com-plot,  
ik weet mij vei-lig in de hand van God.
2. Eén ding vraag ik, het is mijn hartsverlangen:  
bij Hem te mogen wonen voor altijd,  
om elke dag zijn liefde te ontvangen;  
niets is zo goed als zijn aanwezigheid.  
Wanneer ik moegestreden ben en zwak,  
schuil ik bij Hem, Hij geeft mij onderdak.  
Met opgeheven hoofd prijs ik de Heer.  
Ik zing en speel een danklied tot zijn eer.

Bemoediging en groet

v: Wees welkom in dit huis dat door mensenhanden werd gebouwd. Wij mogen hier zijn met al onze vragen en twijfels, levend vanuit een vermoeden van een dragende liefde.

wees welkom in dit huis dat gewijd is aan de Eeuwige, daarom spreken wij :

v: Ons samenzijn dragen wij op aan God die eeuwig is

g: **Die liefde is en grond van ons bestaan**

v: Die ons plaatst in het Licht en ons roept om dienstbaar te zijn

g: **Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt**

v: Vrede zij u

g: **Moge Gods vrede met ons allen zijn**

**Amen**

**Lied: 547 vers 1 en 2**

**Kyrië gebed**

**Lied: 547 vers 4 en 5**

**Lied: 333 drie maal gezongen**

**Schriftlezing: Exodus 34: 27 t/m 35 (NBG'21)**

**Lied: 540 vers 1,2 en 3 Melodie A de vrouwen, B, de mannen**

**Schriftlezing: Lucas 9: 28 t/m 36**

**Lied: 540 vers 6**

Uitleg en Verkondiging

Orgelspel

Lied: 542 vers 1,2,3 en 4

Dienst der gebeden

Slotlied: 425

Zegen/ gezongen Amen

Collecte?