

Orde van dienst voor de viering van 15 mei 2022,
Protestantse gemeente Emmen-Oost



Ontsteken van de **paaskaars**

- Bij U is de bron van het leven, door uw licht zien wij licht. (Ps 36, 10)

Openingslied 204, 1, 2, 3

Begroeting

V Onze hulp is in de naam van de Eeuwige

A die hemel en aarde gemaakt heeft

V U die ons kent, U die ons hoort en weet wat in ons leeft

A U die ons geschapen heeft naar Uw beeld

V U die ons leert hoe mensen voor elkaar te winnen

A Breng aan het licht de mensen die wij kunnen zijn

V Genade, barmhartigheid en vrede

zij u van God die ons geschapen heeft

en van Christus Jezus, die ons bevrijdt

A AMEN

Vervolg **lied** 204, 8 en 9

Drempelgebed

Woorden van welkom

Kyrie en glorialied *Ontferm u over ons in kwade dagen*

Ontferm u over ons in kwade dagen

als wij de zware last zo wankel dragen

gebrandmerkt en gekrenkt tot op het bot, ontferm u God.

Ontferm u over ons in stille uren

als wij de schaduw van de door verduren

onwetend van het ons beschoren lof, ontferm u God.

Gij die ons nooit ontbreekt, zolang wij leven

zolang zult gij ons met uw licht omgeven

en met uw liefde - wonderbare macht, gij geeft ons kracht.

Wij mogen in de avond, in de morgen,

ons veilig bij u weten en geborgen
tot in het diepe zwijgen van de nacht, o stille wacht.

(Tekst: René van Loenen, melodie van Psalm 101)

Gebed bij de opening van het Woord

Lezing Deuteronomium 6, 1-5 gelezen

Vers 6-9: We luisteren naar een lied van Huub Oosterhuis, in Zangen van zoeken en zien 584
<https://www.youtube.com/watch?v=8NWZc050AGQ>

“Deze woorden aan jou opgedragen hier en heden prent ze in je hart
berg ze in het binnenst van je ziel, leer ze aan je kinderen.
Herhaal ze, thuis en onderweg, waar je ook bent
als je slapen gaat en als je opstaat, deze woorden aan jou toevertrouwd.
Bind ze als een teken op je hand, draag ze om je voorhoofd als een snoer
ter gedachtenis, vlak bij je ogen.
Grif ze in de stijlen van je deur, schrijf ze in de palmen van je hand.
Dat vermeederen je levensdagen en de jaren van de zoons en dochters.
Dat je bloeien zult en niet verwelken, bomen aan de bron, Hoor Israël.”

Evangelielezing Johannes 13, 31-35

Lied 841, 1 , 2

Overweging

Orgelmuziek

Mededelingen

Bloemen
Toelichting op het
doel van de collecte en inzameling

Gebeden

Dankgebed
Voorbeden, intenties afgewisseld met het
zingen van
lied 925 Wek mijn zachtheid weer
Stil gebed
Onze Vader

Slotlied 790

Wegzending en zegen

Aan deze dienst werkten mee:
Geert Jan Olijslager, orgel, Door-Elske
Cazemier, voorg. & het beamteam



Deze dienst is terug te horen of te zien via
www.kerkomroep.nl, zie ook
www.pgemmenoost.nl.