

Orde van dienst op 8 mei 2022

Deze dienst is voorbereid en wordt uitgevoerd door leden van de werkgroep "Ieren Vieren"

Het thema van de dienst is:

"Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft!"



Vooraf orgelspel.

Als de kerkenraad binnen is luisteren we naar:

In 't laatste van de dagen zal het zijn: een hoge berg, onwankelbaar gegrondvest, hoog uit boven de heuvels en een huis van goud in hemelsblauw daar bovenop. De wereldzeeën zijn tot rust gekomen, de golven zijn verstomd, de branding zwijgt.

In 't laatste van de dagen, wie dan leeft zal ze zien komen op scharlaken paarden op zilvervloten, volkeren van verre; wij gaan naar Sion waar de wijsheid woont daar weten ze de route van de vrede daar is een nieuwe aarde neergedaald.

In 't laatste van de dagen zal het zijn dat zwaarden omgesmeed tot ploegen, Je leert de oorlog af, je snoeit de wijnstok en je strekt je in de schaduw van de bomen. En niemand schrikt meer wakker in de nacht en niemand vreest nog voor een nieuwe morgen.

We zijn een ogenblik stil.

De paaskaars wordt aangestoken.

Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft.

Aanvangswoorden:

Aan het begin van deze viering, als een moment van rust en bezinning in een soms toch wat bewogen en veeleisend bestaan, spreken wij uit wat ons bindt en boeit en op de been houdt.

Wat ons drijft: en dat is ons geloof en vertrouwen, de hoop of misschien alleen maar het verlangen dat,

Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige Die hemel en aarde met elkaar verbindt en die op weg door de tijd niet zonder ons mensen wil gaan.

En deze God groet ons met de woorden: genade voor jou en vrede, dat wil zeggen: jij mag er zijn! Wie je ook bent, hoe je leven ook is gelopen, gezien of ongezien.

Ik zal er zijn voor jou zegt God. Ook als je dat zelf misschien niet meer verwacht. Amen.

Woorden van welkom

Samen zingen: lied 283 "In de veelheid van geluiden" 1, 2, 3, 4 en 5

Tekst: "Wat zie ik?"

Ik zie mensen vluchten, honderden! duizenden!

Ik zie mensen oorlog voeren. Ik zie honger! Zo schrijnend, zo mensonterend.

Ik zie dode mensenkinderen, weggespoeld, door elkaar geschud, bedolven.

Ik zie mensen in rouw, ik zie mensen die elk dubbeltje moeten omkeren.

Ik zie mensen levend met een versluisde geest.

Ik zie mensen gevangen in alcohol en drugs. Ik zie mensen die leven met de gevolgen en de pijn van verkrachting, uitbuiting en geweld. Ik zie mensen die ziek zijn.

Ik sluit mijn ogen en met hart en ziel schreeuw ik het uit: "God ontferm U!"

En als ik mijn ogen open.....

Zie ik mensen die werken met gevaar voor eigen leven

om de aarde te behoeden voor een nucleaire ramp.

Zie ik vrijwilligers, tegen de wanorde in, vluchtelingen opvangen

Zie ik mensen die geven van hun genoeg

Zie ik kerkmensen oog krijgen voor hun omgeving, het dorp, de stad en wat daar leeft

Zie ik diakenen en andere vrijwilligers mensen helpen orde te scheppen in hun financiële chaos

Zie ik mensen werken aan gerechtigheid, barmhartigheid en wederkerigheid

Zie ik ambtsdragers en vrijwilligers zich inzetten voor zieken, ouderen en rouwenden.

Zie ik en doe ik als velen, ik open de ogen en steek de handen uit de mouwen

Zie ik en hoor ik mensen zingen tegen de wanhoop in "De steppe zal bloeien"

Zie ik een levende missionaire, diaconale kerk die THUIS is in deze wereld en een THUIS wil zijn!

Solozang: "Als de hemel vol gezang is"

tekst Sytze de Vries uit "Het liefste lied van overzee"



Als de hemel vol gezang is, U de glorie zingt,
snarenspeel ononderbroken, rond Uw troon weerklinkt,
wordt U alle eer gegeven, omdat leven U ontspringt.

Hier beneden klinkt ons loflied, maak het tot Uw troon,
adem in ons lied het weten, dat Gij bij ons woont,
opdat hart en ziel veelvuldig, U God huldigt, eer betoont.

Want U komt alleen de eer toe, alle heerlijkheid,
aan U, Schepper God en Vader, blijft ons lied gewijd,
om de Zoon ook alle glorie, door de Geest, Die ons geleidt.

Inleiding op het thema.

Samen zingen: "Hoe kan er in de wereld vrede zijn"

melodie lied 221: "Zo vriendelijk en veilig als het licht " Tekst Ria Borkent

1: allen; 2: solozang; 3 allen

Hoe kan er in de wereld vrede zijn wanneer gerechtigheid en recht niet tellen,
wanneer soldaten sneuvelen in pijn en burgers schuilen in verborgen kelders.
Als de agressor aast op meer terrein en kracht en afweer niet meer kunnen helpen.

Wie zo zijn hele leven achterlaat en vluchten moet naar nergensland en verder –
zij gaan berooid in tranen over straat. Geef onderweg aan hen een goede herder,
een mens die helpt, een deur die open staat, een hart vol liefde, in de nood een redder.

Heer Jezus, laat hen niet de dood ingaan, het leven is bij u in goede handen.
U droeg het kruis en biedt ons vrede aan, een warm onthaal van vrijheid, open armen.
U helpt ons in de strijd van het bestaan en geeft als wapen: liefde voor de ander.

Geloofsbelijdenis

Samen zingen: lied 885 : "Groot is Uw trouw o Heer"

Solozang couplet 1: allen refrein: allen couplet 2

Gebed voor de opening van de Bijbel.

Lezing: Mattheüs 6 : 19 – 35

Samen zingen in wisselzang lied 695: "Heer raak mij aan met uw adem"

1: allen; 2: solozang; 3: vrouwen; 4: mannen; 5: allen.

Enige woorden.

Muziek.

Dankgebed en voorbeden.

Solo: lied 833

Dankgebed afgesloten met de woorden "Neem mij aan zoals ik ben"

Solozang lied 833

Voorbeden en na de woorden: Neem mij aan zoals ik ben"

allen lied 833.

Mededelingen- bloemen- collecten.

Samen zingen: lied 416 : Ga met God" 1, 2, 3 en 4.

Woorden van zegen:

Ga met ons mee. God, loop voor ons uit om een goede weg te wijzen.

Sta achter ons als steun in de rug en omarm ons als een vriend.

Wees onder ons als we dreigen te vallen: vang ons dan op.

Woon in ons midden en geef kracht voor alledag.

Sta om ons heen als een muur die ons beschermt tegen angst en zorgen.

Wees boven ons: uw zon geeft ons warmte.

Verlicht ons met Uw zegen, vandaag en morgen.

Ga zo met ons meer op al onze wegen.

Ga met ons mee.

Carin zingt:



Licht dat te - rug komt.
Hoop die niet ster - ven wil.
Vre - de die bij ons blijft.

The image shows a musical score for three staves. The first staff has the lyrics 'Licht dat te - rug komt.' The second staff has 'Hoop die niet ster - ven wil.' The third staff has 'Vre - de die bij ons blijft.' The music is written in a treble clef with a key signature of two sharps (F# and C#) and a common time signature (C). The notes are: Staff 1: G4, A4, B4, A4, G4. Staff 2: G4, A4, B4, A4, G4. Staff 3: G4, A4, B4, A4, G4, F#4, E4.

Allen nemen dit lied over en verlaten al zingend de kerkzaal!