

Pinksteren

zondag 5 juni 2022

Orde van dienst, Schepershof,
Protestantse wijkgemeente Emmen-Oost

Oefenen van het slotlied, Lied 700

Orgelspel

Ontsteken van de paaskaars

- Lichtend vuur, dat ons aanwakkert, als de geest van Pinksteren.
Zet ons in vuur en vlam, verwarm ons en verlicht onze harten.

De cantorij zingt: **Licht, voorzichtig morgenrood**
een lied van André Troost

Begroeting en toelichting op liturgische bloemschikking

Cantorij en gemeente zingen: **Wij vieren vandaag het feest**
uit: Aanwezig*) (partituur, p 7 - 11)

Votum en groet:

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

**A: die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet loslaat het werk van zijn handen**

V: Genade zij ons en vrede van God onze Vader
en van onze Heer Jezus Christus.

A: AMEN

We zingen : Lied 672 **Kom laat ons deze dag, 1, 2 , 7**

Gebed voor Pinksteren

De cantorij zingt uit Aanwezig een stuk over schepping, wachten op de Geest, de leerlingen die samenzijn, en de wijsheid die die als bron in alle leven aanwezig is.

Lezing **Psalm 104**, 14-15 en 29-30

Lied 910, 2 & 4 **Goddank wij overdenken 't geheim van onze Heer**

Lezing **Johannes 20 : 19 – 23**

de Nieuwe Bijbelvertaling 2021 die we vanaf deze zondag lezen vanaf de kansel

Zingen: cantorij en gemeente **Ik stort mijn Geest op ieder**
uit Aanwezig, partituur p. 47

Overweging

Zingen lied 286 **Waar de mensen dwalen in het donker**

Mededelingen
Collecten

Zingen **Mijn hart een harp een viool**, Zangen van zoeken en zien, 383

Gebeden

afgesloten met het gezamenlijk gebeden Onze Vader

Slotlied 700 **Als de wind die waait met vlagen**
Gezongen Amen

ZEGEN

Aan de dienst werkten mee:

Geert Jan Olijslager, orgel

Alyona Schuiling, piano

De Cantorij van de Schepershof, o.l.v. Tonnis Bos

Door-Elske Cazemier, voorganger

Werkgroep liturgisch bloemschikken

Het beamteam

*) Aanwezig, oratorium voor Pinksteren, teksten Marijke de Bruijne, muziek
Anneke van der Heide, Peter Rippen, Chris van Bruggen, 1998.

De dienst is terug te zien via www.pgemmenoost.nl, of op kerkomroep.nl

De afbeelding is gemaakt door Sieger Köder, priester en kunstschilder, (1925-
2015), De avond van Pasen, Johannes 20

