

Orde van dienst 24 juli 2022

Het thema van de dienst is : "Zien en gezien worden"

Vooraf orgelspel

Als de kerkenraad binnen is luisteren we naar:

Alles wacht op u vol hoop. Alle levenden vragen u om voedsel.

Neemt Gij hun adem weg, zij sterven en zij vallen terug in het stof.

Zendt Gij uw geest, zij worden herschapen. Gij geeft de aarde een nieuw gezicht.

We zijn een ogenblik stil.

Aansteken van de paaskaars.

Gesproken tekst:

Steek een kaars aan tegen al het duister, als een teken in een bange tijd.

Dat ons leven niet in wanhoop eindigt, dat de vrede sterker is dan strijd.

Want het licht is sterker dan het donker en het daglicht overwint de nacht.

Zoek je weg niet langer in het duister, keer je om en zie Gods nieuwe dag.

Woorden van welkom.

Aanvangswoorden:

Vg: Aan het begin van deze viering, als een moment van rust en bezinning in een soms toch wat bewogen en veeleisend bestaan, spreken wij uit wat ons bindt

en boeit en op de been houdt, wat ons drijft: dat is ons geloof en vertrouwen,

de hoop of misschien alleen maar het verlangen dat,

Allen: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige Die hemel en aarde met elkaar verbindt en die op weg door de tijd niet zonder ons mensen wil gaan.

Vg: En deze God groet ons met de woorden: genade voor jou en vrede, dat wil zeggen: jij mag er zijn! Wie je ook bent, hoe je leven ook is gelopen, gezien of ongezien.

Ik zal er zijn voor jou zegt God. Ook als je dat zelf misschien niet meer verwacht. Amen.

Samen zingen: lied 281 "Wij zoeken hier uw aangezicht"

Allen: 1,2, 9 en 10

Vrouwen: 3, 5 en 7

Mannen: 4, 6 en 8.

Gebed.

Samen zingen: lied 657 "Zolang wij ademhalen" 1, 2 en 4

Inleiding op het thema.

Samen zingen: lied 377: "Zoals ik ben" 1, 2 en 6

Gebed voor de opening van de bijbel.

Lezing: psalm 139 : 1- 6

Samen zingen: psalm 139: "Heer die mij ziet zoals ik ben " 1, 2 en 14.

Lezing: Lucas 5: 17 – 26

Samen zingen: lied 534: "Hij die de blinden weer liet zien" 1 t/m 4

JIJ (een gedicht van Marinus van den Berg)

Jij kunt een schouder zijn voor de mens in verdriet en verlorenheid
Jij kunt een arm zijn om een mens heen in de kou
Jij kunt een licht zijn voor een mens struikelend in het donker
Jij kunt een vuur zijn voor een mens verkild in het leven.

Soms zoekt een mens: wie kan ik zijn, wie mag ik zijn
Soms vraagt een mens: zal ik gemist worden,
zal iemand om mij huilen, voor wie ben ik belangrijk?

Hoe moet je leven als je geen uitnodiging ontvangt,
als je voelt: zonder mij zou alles gelijk blijven
Als je niet merkt dat er iemand is, die op je wacht, die naar jou omziet.

Kunnen we elkaar laten voelen: jij mag er zijn,
jij bent goed, jij kunt een schouder zijn. jij kunt een arm zijn
Kunnen we elkaar laten voelen: ik ben een schouder voor jou
ik ben een arm om je heen, een licht op je levenspad:
er zal minder eenzaamheid zijn.

Samen zingen: lied 568 a: "Ubi caritas et amor"
(Waar vriendschap en liefde is daar is God)

Enige woorden.

Samen zingen: lied 973: "Om voor elkaar te zijn" 1, 2, 3 en 4.

Dankgebed en voorbeden.

Zeg niet (een tekst gevonden in een Franse kerk en vertaald door Kees van Veen)

Zeg niet Vader als jij je niet als zoon gedraagt.
Zeg niet Onze als je opgesloten zit in je egoïsme.
Zeg niet Die in de hemelen zijt als je alleen maar aan aardse dingen denkt.
Zeg niet Uw naam worde geheiligd als je alleen maar aan je eigen eer denkt.
Zeg niet Uw koninkrijk kome als je het verwacht met materieel succes.
Zeg niet Uw wil geschiede als je het niet accepteert wanneer die je niet bevalt.
Zeg niet Geef ons heden ons dagelijks brood als je je niet bekommeet om wie armoe lijdt
Zeg niet Vergeef ons onze schulden als je wrok blijft koesteren jegens je naaste.
Zeg niet Leid ons niet in verzoeking als jij jezelf daaraan blootstelt.
Zeg niet Verlos ons van de boze als je jezelf niet inzet voor het goede.
Zeg niet Amen als je de woorden van het Onze vader niet serieus neemt.

Mededelingen en collecten.

Samen zingen:

(v) I. Ga mee met ons, trek lich-tend ons voor-uit
naar tijd en land door U ooit aan-ge - duid.
Leef op in ons, de mens die le-ven moet,
een die de toekomst heeft die leeft voor - goed.

Ga mee met ons, in liefde wijd en zijd.
Gun ons een flits, een teken in de tijd,
dat U er bent, zoveel om mensen geeft
en zonder wanhoop voor de vrede leeft.

Ga mee met ons, wie zijn wij zonder U?
Een mens sterft af aan enkel hier en nu.
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop.
Houd steeds in ons de nieuwe mens ten doop.

Woorden van zegen:

Ga met ons mee. God, loop voor ons uit om een goede weg te wijzen.
Sta achter ons als steun in de rug en omarm ons als een vriend.
Wees onder ons als we dreigen te vallen: vang ons dan op.
Woon in ons midden en geef kracht voor alledag.
Sta om ons heen als een muur die ons beschermt tegen angst en zorgen.
Wees boven ons: uw zon geeft ons warmte.
Verlicht ons met Uw zegen, vandaag en morgen.
Ga zo met ons meer op al onze wegen.
Ga met ons mee.

Samen zingen : "Amen"