

**ORDE VAN DE DIENST
VAN DE PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE EMMEN-OOST
OP ZONDAG 31 juli 2022**

Thema: ONZE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE SCHEPPING



Orgelspel

Paaskaars

Stilte

Luchtspiegeling

*Midden in deze woestenij
van zon, stenen en droog gewas
zie ik opeens mijn eigen land
- onaangetast door deze brand:*

*bleek water, mist over een wei.
zie ik hoe koel en zacht dat was.*

*IJl als de dunne, dode maan,
die overdag is blijven staan,
maar meer dan herinneringen,
begeerlijker dan enig ding
zie ik verre waters blinken
trachten mijn ogen het te drinken.*

M. Vasalis, uit Parken en Woestijnen.

**Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer,
gemeente: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.**

**voorganger: Licht en vrede voor u,
van God de Vader en van Jezus, de Heer.
gemeente: AMEN.**

AANVANGSLIED *melodie: Die winter is vergangen...*

1. Komt laat ons vrolijk zingen tot God die alles schiep.
Die bloemen, vissen, vogels uit niet tot leven riep;
met nevels als een sluier de groene aarde tooit;
zijn dauw als vreugdeparels over de velden strooit.
2. Die heuvels schiep en dalen waar Hij de aard betrad;
die zon en maan en sterren tot licht gaf op ons pad.
Looft Hem die ook de mensen tot vreugd geschapen heeft,
en die ons onze schulden om Christus' wil vergeeft.
3. O God die ons in Christus een machtig Vader zijt,
verlos ons van het kwade, nu en in eeuwigheid.
Leer ons als kind'ren leven en spelen in Uw hof
en met de eng'len zingen Uw glorie en Uw lof.

Thema: : ONZE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE SCHEPPING

GEBED OM ONTFERMING

v: bidden wij om uw ontferming



a:

Ky - ri - e e - lei - son, Ky - ri - e e - lei - son,
Ky - ri - e e - lei - son.

GLORIALIED Lied 870: 1, 2, 4 en 8 Heilige God, geprezen zij

GEBED OM DE HEILIGE GEEST

LEZING Genesis 1: 26 – 31 Laten wij mensen maken, zij moeten heerschappij voeren... NBV'21

LIED 823: 1, 2 en 4 Gij hebt, o Vader van het leven

LEZING: 1 Korinthe 3: 9b - 15 Een degelijk fundament NBV'21

LIED 823: 5 O God, wij bouwen als ontheemden

OVERDENKING

ORGELSPEL

LIED 992: 1, 2, 3 en 4 Wat vraagt de Heer nog meer van ons

VITAMINEN VOOR DE GEEST EN BALSEM VOOR DE ZIEL

Ik geloof in God
die het licht heeft geschapen
om de aarde bewoonbaar te maken
en mensen tot leven te brengen.

Ik geloof dat aarde en water,
dat alles wat er groeit en leeft
niet is om te vervuilen en te sterven,
maar om te blinken in het licht,
zoals het was in den beginne.

Ik wil geloven in mensen,
geschapen naar Gods beeld
niet voor onrecht en dood,
niet voor angst en geweld,
maar voor geluk geboren
en om lief te hebben.

Ik geloof in die ene mens,
Jezus van Nazareth,
die in opstand is gekomen
tegen onrecht en verdrukking,
tegen macht die mensen klein houdt
en hun het licht ontnemt.
Ik geloof in zijn opstand tegen de dood
die hem in leven hield, tot vandaag.

Daarom wil ik opstaan
uit mijn eigen duisternis
en weten dat de dood het laatste woord niet is.
Daarom wil ik hem volgen
in het zoeken naar licht,
in het dienen van mensen
totdat alles is voltooid
en wij leven in vrede.

uit: Een kring van mensen – Michael Steehouder

DANKGEBED, VOORBEDEN, STIL GEBED, ONZE VADER

MEDEDELINGEN

INZAMELING VAN DE GAVEN

SLOTLIED Lied 978: 1, 3 en 5 Aan U behoort o Heer der heren

ZEGEN

gemeente zingt AMEN
