

Orde van dienst voor zondag 14 augustus 2022

Schepershof, Emmen-Oost

Orgelmuziek

Aansteken van de Paaskaars

- God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis. (1 Joh 1,5)

Stilte voor een moment van bezinning:

‘om alle gesprekken te laten verstommen en ons open te stellen voor de stilte en voor God’

WIJ GAAN STAAN (VOORZOVER MOGELIJK)

Zingen Psalm 84 c, 1 (melodie is van Ps 84) Uit Psalmen Anders (2022)

1 Ik hunker, o God, naar uw huis.
Daar kom ik als een pelgrim thuis.
Ik ben op weg in het vertrouwen
dat ik de toegang vinden zal.
Ik zie de mus en zwaluw al
die in uw tuin hun nesten bouwen.
De droge grond waarop ik sta
wordt groen waar ik uw richting ga.

Groet

V. Onze hulp is de naam van de Heer

A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Drempelgebed

V. Goede God, Schepper van leven,

A. VAN U IS DE AARDE.

V. Wees voor ons als een rots die onze voeten draagt;

wees voor ons als een huis waarin wij veilig zijn;

wees voor ons als een bron die onze dorst lest;

wees voor ons als een herder die ons zoekt en thuisbrengt

A. GA MET ONS OP WEG,

DEZE DAG EN AL ONZE DAGEN.

AMEN.

Zingen Psalm 84 c, 2

2 O God, hoor hoe ik tot u bid:

geef, tot ik aan uw tafel zit,

dat u mij als een zon zult leiden.

Met u als schild ben ik niet bang.

Al moet ik duizend dagen lang

dwars door dit dal een weg bereiden:
als straks uw poorten opengaan
dan zal ik op de drempel staan.

tekst Psalm 84,2.3.4.7.9.11.12.13, Jan Beuving melodie Genève 1562

Vredegroet

V. De vrede van de Heer is met u
A. OOK MET U IS DE HEER.

Wij gaan zitten

Een lied als gebed van ontferming en loflied
Lied 299 j

Gebed bij de opening van het Woord

Lezing Psalm 104, 1-23

Zingen Prijs de Heer mijn ziel (Taize 25) (1x gezongen)

Psalm 103, 1-4 © Ateliers et Presses de Taizé /Communauté de Taizé, Frankrijk; muziek: Jacques Berthier

Prijs de Heer, mijn ziel, en prijs zijn heil'ge naam.
Prijs de Heer, mijn ziel, die mij het leven geeft.

25* Bless the Lord

Bless the Lord, my soul, and bless God's ho - ly name.
Prijs de Heer, mijn ziel, en prijs zijn heil' - ge naam.

Bless the Lord, my soul, who leads me in - to life.
Prijs de Heer, mijn ziel, die mij het le - ven geeft.

Psalm 103, 1-4 © Ateliers et Presses de Taizé /Communauté de Taizé, Frankrijk; muziek: Jacques Berthier

Vervolg **Lezing Psalm 103, tekst Sytze de Vries**

Zingen Prijs de Heer mijn ziel (Taize 25) (1x gezongen)

Psalm 103, 1-4 © Ateliers et Presses de Taizé /Communauté de Taizé, Frankrijk; muziek: Jacques Berthier

Prijs de Heer, mijn ziel, en prijs zijn heil'ge naam.

Prijs de Heer, mijn ziel, die mij het leven geeft.

Lezing Psalm 104 33-35

Zingen Prijs de Heer mijn ziel (Taize 25) (3x gezongen)

Psalm 103, 1-4 © Ateliers et Presses de Taizé /Communauté de Taizé, Frankrijk; muziek: Jacques Berthier

Prijs de Heer, mijn ziel, en prijs zijn heil'ge naam.

Prijs de Heer, mijn ziel, die mij het leven geeft.

Overweging

Lied 864, 1, 2, 5

Mededelingen

Bloemen

Collecten en een toelichting op het doel van de collecte.

Gebeden

Dankgebed

Voorbeden

Stil gebed

Onze Vader

Slotlied 977 1, 5, 6

Wegzending en zegen

De Eeuwige zegene en behoede ons,

de Eeuwige doe haar aanschijn over ons lichten en zij ons genadig,

de Eeuwige verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede.

gezongen: AMEN

Aan deze dienst werkten mee:

Erik van der Heide, orgel

Door-Elske Cazemier, voorganger

Het beamteam

*Deze dienst is terug te horen of te zien via www.kerkomroep.nl, zie ook
www.pgemmenoost.nl.*