

Orde van dienst: zondag 28 augustus 2022

Schepershof

Protestantse Kerk Emmen Oost

Welkom, afkondigingen en aansteken paaskaars.

Aanvangslied: Hier is de plaats (melodie: Gezang 488A uit L v/d K)

Plaats om verhalen door te geven
van hoop en liefde voor elkaar,
van idealen hoog verheven
en onze dromen worden waar.

Hier komen mensen steeds weer samen
en zoeken naar een spoor van God.
Teken van eenheid, ja en amen,
de liefde als een nieuwe gebod.

Plaats om te horen en te weten:
Zijn liefde voegt het al aaneen.
God hier met ons zal niet vergeten:

een mens leeft niet van brood alleen.

Hier klinkt een woord en wordt gebeden
om toekomst en om nieuwe moed.
Zo wordt hier voelbaar in het heden:
Zijn vrede blijft bij ons voorgoed

Stilte, bemoediging en groet

Zingen: Vredeswens (melodie: Lied 865)

Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn.
Vrede, genade, God om je heen, vergeving, nieuwe moed, voor jou en iedereen.

Drempelgebed

Zingen: Lied 800:1,3

Woorden aan het licht en aansteken van 2 kaarsen op de liturgisch tafel

Zingen :Lied van het licht

(Melodie: Lied 905)

Hier is opnieuw het licht ontstoken,
een licht dat hoop geeft, lief 'd en kracht.
Voor allen die u toe behoren,
uit uw kracht leeft bij dag en nacht.
Dit licht verbreekt de duisternis,
en zegt ons dat God bij ons is.

Gebed om ontferming. 1x voorafgaand en tijdens het gebed na de woorden: “om dit alles
bidden wij tot U” zingen we:

Gij hart, Gij bron van leven, ontferm U over ons.
Gij adem, ziel in mensen, ontferm U over ons.(melodie Lied 117D)

Zingen: Lied 705:1,4

Zingend als gebed om de leiding van de Heilige Geest
Lied 680:4

1^e Schriftlezing: Genesis 12: 1 t/m 5 (NBV21)

2^e Schriftlezing: Lucas 10: 30 t/m 37 (NBV21)

Overdenking

Meditatief orgelspel

Zingen: Lied 834:1,2,3

Collecte

Geloofsbelijdenis

Gebeden - stil gebed – aansluitend zingen: Het Onze Vader lied 1006

Gedicht

Zingen: Lied 835:1,2,3,4

Heenzending en zegen

Gezongen Amen (lied 431C)

Zegenlied: (Melodie: Psalm 134)

O vader, dat uw liefd' ons blijk',

o Zoon, maak ons uw beeld gelijk,
o Geest, zend uwe troost ons neer,
Drie-enig God, u zij al d' eer!