



# Synagoge Emmen

## November - December 2022



### Zondag

13 November, 2022

14:00 uur

Julianastraat 27, Emmen

*Lezing en signeren van het boek door Fred Menko!*

# Veertien kinderen

**De oorlogsgeschiedenis van mijn joodse familie**

Adolf Menko (1888-1963) kwam uit een joods gezin met veertien kinderen en was na de Tweede Wereldoorlog de enige overlevende van zijn generatie. Twee broers waren een natuurlijke dood gestorven, alle andere broers en zusters en vele



### Herfst Seizoen

**Fred Menko - auteur  
Veertien Kinderen  
Lezing en Signeren Boek**  
13 november om 14:00 uur

**Chanoeka  
Lezing en viering**  
18 december om 14:00 uur



van hun aangetrouwde familieleden en nakomelingen waren vermoord. Dat lot trof in Mauthausen ook Adolfs eigen zoon Siegfried. Veertien kinderen is geschreven door een kleinzoon van Adolf, Fred Menko. Vele ontstellende geschiedenissen komen voorbij: Westerbork, Auschwitz, Sobibor, Mauthausen, Het Apeldoornsche Bosch, de kampen voor dwangarbeid, de tragiek van de Joodse Raad. Ontzagwekkend was de moed van de jeugdige Palestina-pioniers en het heldhaftige verzet van vele dominees. Veertien kinderen geeft een beklemmend beeld van racisme, vervolging, deportatie en moord, een geschiedenis die ook nu nog nauwelijks te bevatten is. Fred Menko werd geboren in 1951 in Enschede in een joods gezin als de jongste van twee broers. Hij studeerde geneeskunde in Groningen, werd internist in Leiden en klinisch geneticus in Amsterdam. Hij begon dit boek als een documentatie van zijn familiegeschiedenis, maar het project groeide uit tot een bewustwording van gebeurtenissen waarover zijn ouders en grootouders niet spraken.

Zondag 13 November om 14.00 uur  
Synagoge Emmen - Julianastraat 27

Entree: € 7,50; vrienden € 5,00. Inclusief drankje na afloop.



**Chanoeka**  
**zondag 18 december**  
**14:00 uur**

We gaan deze middag chanoeka vieren met een verhaal, muziek en een aantal Joodse gebruiken. We steken kaarsen aan. Wil je ook eens draaien met een echte dreidel? Er is eten wat past bij deze feestdag. Kom je proeven? Kinderen zijn van harte welkom.

Entree: gratis



### Vrienden

Wij zijn als Synagoge Emmen erg blij met de donateurs en vrienden die we hebben. Omdat de activiteiten de afgelopen jaren in het water zijn gevallen hebben wij besloten om het abonnement van vrienden te verlengen tot het seizoen najaar 2022/voorjaar 2023.

### Joodse Feestdagen

*De Joodse dag begint bij zonsondergang op de voorafgaande datum.*

*Voorbeeld: Rosj Hasjana (Nieuwjaar) 2022-5782 begint op zondagavond 25 september 2022.*

### Chanoeka

19-26 december



### Vrienden

Wilt u vriend of vriendin van Stichting Sjemmesj zijn?

Voor 25,00euro/jaar krijg u een seizoen lang 2,50 euro korting op een toegangskaart voor de bijeenkomsten op zondagmiddag.

Neem aub contact met ons op!



Dit houdt in dat alle vrienden die de afgelopen twee jaar vriend zijn geweest automatisch worden verlengd, ook zonder jaarlijkse donatie.

Extra geld is en blijft hard nodig. Mocht u graag vriend willen worden of ons eenmalig willen steunen dan kan dat!

Voor een kleine bijdrage van minimaal € 25,00 per jaar kunt u ook vriend van de Synagoge worden. Als vriend krijgt u € 2,50 korting bij evenementen in de Synagoge.

U wordt vriend door een bedrag van minimaal € 25,00 over te maken aan:

Stichting Emmer Sjoel Sjemmesj  
Rekeningnummer: NL 62 Rabo 0113 0931 79  
o.v.v. vrienden van de Synagoge Emmen

Wanneer u de Synagoge bezoekt geeft u aan dat u een vriend bent, de stichting houdt een lijst bij met de vrienden.

## Rijksmonument

In het centrum van Emmen , op de Julianastraat, staat een van de weinige rijksmonumenten van Emmen:

*de sjoel*

Sjoel is een andere word voor synagoge in het jiddische taal. Dus, Stichting Emmer Sjoel – 'Sjemmesj'(zon in het Hebreeuws), streeft ernaar dat dit bijzondere synagoge een plek blijft waar mensen elkaar ontmoeten, verhalen gedeeld worden en waar we met elkaar herdenken, vieren en leren. Dit doen we door een scala aan activiteiten:

- Rondleidingen voor volwassenen en scholieren(incl. educatief materiaal)
- Eens per maans op zondagmiddag een cultureel programma met een lezing of muziek.
- In de eerste week van oktober een herdenking van de oktoberrazzia in Emmen van 1942.Deze herdenking wordt op woensdag middag samen met een van de scholen voor voortgezet onderwijs vormgegeven

Wilt u meer over onze mooie synagoge en/of de geschiedenis van de joodse gemeente in Emmen weten? Dan mag u contact met ons opnemen via onze website:

[www.synagoge-emmen.nl](http://www.synagoge-emmen.nl)  
Of bellen: Secretaris dhr.D. Douwstra  
Telefoon 0591-616773



## Colofon

### Stichting Emmer Sjoel Sjemmesj

Contact:

Douwe Douwstra  
Borgerbrink 28  
7812 ND Emmen

telefoon:  
(0591) 616.773

mobiel: 06-  
20.972.364

e-mail:  
douwstra@home.nl



---

Deze e-mail is verstuurd aan [hofgeluiden@gmail.com](mailto:hofgeluiden@gmail.com).  
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#).  
U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#).  
Voor een goede ontvangst voegt u [emmensjoel@gmail.com](mailto:emmensjoel@gmail.com) toe aan uw adresboek.