

Orde van dienst voor de dankdienst voor het leven van Willem (Wim) van der Kolk

geboren                      gestorven  
12 januari 1940      7 oktober 2023

Zaterdag 14 oktober 2023 om 10.30 uur in de Schepershof, Protestantse Gemeente Emmen-oost.

Orgelspel bij het binnenkomen van de familie

### **Groet en bemoediging**

We zijn bij elkaar in de Naam van God,  
die hemel en aarde gemaakt heeft.  
Nooit laat God ons los, wij horen bij God.  
Hier zijn we, in dit uur van afscheid  
en verdriet zoeken wij U.  
Vriendschap en vrede voor iedereen die hier is  
of met ons verbonden is,  
voor de mensen overal op de wereld.  
AMEN

Aansteken van de **Paaskaars**

**Lied** 221 1,2,3

Zo vriendelijk en veilig als het licht

### **Gebed**

Hier noemen wij, God, uw Naam,  
vanuit onze verlegenheid, vanuit onze onmacht.  
Want een mens is gestorven en ook iets van onszelf is daarmee  
dood gegaan.  
Wij noemen uw Naam want ons is gezegd dat Gij ons bewaart voor  
het donker, ons redt van de dood. Zouden wij U dan niet  
vertrouwen?

Overbrug zelf de leegte nu wij verloren raken in ons verdriet.  
Blijf bij ons en wil horen naar onze klacht, onze vragen, ons verdriet.

Wil de hand zijn die ons opvangt en leidt en onze tranen droogt.

Gij kent de levenstijd van deze mens Wim van der Kolk

Gedenk die naam, koester die voorgoed aan uw hart en heilig haar met uw vrede. AMEN

**Lied** Psalm 119 a We [luisteren](#) naar dit lied. Of zingen dit ism de cantorij  
Helemaal onderaan deze pagina staat de link om te luisteren.

1 Uw woord omvat mijn leven  
en tilt het aan het licht.  
Hebt Gij zo door uw spreken  
niet alles opgericht?  
Uw woord zet mij op vaste grond  
en vult met louter leven  
de woorden in mijn mond.

2 Op U laat ik mij voorstaan,  
ik ben aan U gehecht.  
Waar Gij betrouwbaar voorgaat  
ontvouwt zich weer een weg.  
De paden die ik zelf bedacht  
zijn doelloos doodgelopen.  
Zij voerden in de nacht.

3 Uw woorden te herhalen  
is honing in mijn mond.  
Mij raakt niet meer het smalen  
dat ik mij aan U bond.  
Ik weet dat zwerven bitter smaakt,  
maar heel mijn zoekend leven –  
Gij hebt het zoet gemaakt.

**Gerhard** (zoon) spreekt over het leven van zijn vader

**Lied 657 wisselzang 1cantorij, 2allen 3cantorij 4allen**

**Gerard van der Kolk (neef) deelt** persoonlijke herinneringen  
aan zijn oom Wim

**Lied 912 - 1,2, 3, 5 Neem mijn leven**

**Lezingen**

Psalm 119, 105 - 106

**Overweging**

**Lied 886 - Abba, Vader, U alleen 2x**  
**Cantorij - gemeente**

**Dankgebed - gebeden en Onze Vader**

**Cantorij zingt** (tekst Michael Steehouder muziek Chris van Bruggen)

**?Er is een woord dat (coupletten 1, 4 en 5)**

Er is een woord dat diep in mij gaat leven,  
er is een stem die zegt het in mijn oor,  
er is een boek waarin het staat geschreven  
maar boven alles klinkt een hoge toon.

*Refrein:*

Lied in mij dat zingt van leven,  
lied in mij dat vreugde brengt.  
lied gedeeld door mij met velen,  
waarin ik mijzelf herken.

En komt de dag dat alles weg zal zinken  
en stilte neemt mijn leven uit de tijd,  
dan zal een lied nog in mij blijven klinken  
met iets erin van tijd en eeuwigheid.

*Refrein*

Dank voor het lied dat verder gaat dan woorden,  
dank voor de stem die mij gegeven is,  
dank voor de klank van noten en akkoorden,  
dank voor de zang die mensenleven is.

**Refrein**

Uitgeleide en zegenen van de overledene

## Lied 416

- 1 Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen  
met zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.
  
- 2 Ga met God en Hij zal met je zijn:  
bij gevaar, in bange tijden,  
over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.
  
- 3 Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.
  
- 4 Ga met God en Hij zal met je zijn  
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

## Zegen

De Eeuwige zegene en behoede ons,  
de Eeuwige doe haar aanschijn over ons lichten en zij ons genadig,  
de Eeuwige verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede.  
Allen: AMEN

Bij het uitdragen van de kist luisteren we naar Abide with me.  
door de [Kings singers](#)

Ze zingen 3 coupletten, kan wel alleen de muziek...met een ander plaatje, bv  
nog foto's van Wim. (Is wel een mooie uitvoering)

---

voorganger: ds Door-Elske Cazemier  
organist: Geert Jan Olijslager  
ouderling: mw Annie Bos- Oldenhuis