

Orde van dienst
Zondag 10 maart 2024, Laetare
(verheugt u)
Vierde zondag van de Veertigdagentijd



Protestantse wijkgemeente Emmen-Oost

Openingslied 850, 1, 2, 3 Geen taal bij machte

Stilte voor een moment van bezinning

Groet en bemoediging

V.: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige

allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

v: U die ons kent, U die ons hoort
en weet wat in ons leeft.

allen: U DIE ONS GESCHAPEN HEEFT NAAR UW BEELD

v.: U die ons leert hoe mensen voor elkaar te winnen

**allen: BRENG AAN HET LICHT
DE MENSEN DIE WIJ KUNNEN ZIJN**

v: Genade zij u en vrede
van God die is en die was en die komt
en van Jezus Christus, de Heer.

Allen: AMEN

Woorden van welkom en toelichting op de liturgische schikking

`Ga mee! De bolvorm die symbool staat voor het leven op aarde, heeft een nieuwe toevoeging. De bol begint donker, maar wordt steeds groener: het licht dringt door.

Vandaag is het een klein beetje Pasen. Het donkerpaars van boete en inkeer kleurt roze. We worden opgeroepen om ons te verheugen (laetare). Oordeel is niet Gods laatste maar voorlaatste woord. Het

laatste woord is genade, Pasen! De bol is nog groener geworden, er is hoop. We zien een V-vorm (vredesteken) van brem door de takken te bundelen. Daartussen een tulp. De tulp symboliseert het gebed. Bloem als gevouwen handen.
Biddend om het Vredesteken.... uit de hemel.

Lied 818, Niet is het laatste woord gesproken, couplet 1

Kyriegebed voor Veertigdagentijd zondag 'Verblijd je, Jeruzalem'

Schepper God,
sla acht op het woordloos zuchten van uw schepping in nood:
dieren in handen van mensen,
de bomen van het woud,
de vruchten van de aarde vergooid langs onze wegen,
de mensen, in handen van andere mensen gevallen
verstrooid en ontheemd.
Dat uw ontferming gekend wordt!

Door de Mens uit uw hart leren wij getuigen van liefde
wees onze voorspraak voor mensen
die geen stem, of naam of gezicht hebben,
die zonder liefde moeten bestaan,
uw evenbeeld dat ons aanziet.
Dat uw liefde het leven geeft!

Barmhartige Vader en Moeder,
behoed uw gemeente overal waar zij op deze dag verzameld is:
dat wij niet meegaan in de grote stroom,
maar pelgrims worden of woestijngangers.
Dat Uw stem gehoord wordt!

Lied 818, Niet is het laatste woord gesproken, couplet 2

Gebed bij de opening van het Woord

Open ons God, als wij ons afsluiten voor wat om ons heen gebeurt..
Voor alle keren dat wij die deur gesloten houden,
of geen aandacht hebben, vragen wij: geef ons een nieuwe kans, God.

Voor alle keren dat wij iemand uitsluiten,
buiten onze kring houden, vragen wij: doe ons opnieuw beginnen, God.

Voor alle keren dat onze woorden onherbergzaam zijn,

hard, minachtend of veroordelend, vragen wij: geef ons een nieuwe kans, God.

Doe ons steeds opnieuw beginnen, geef ons daarvoor de ruimte, voor onszelf en de Ander.

Vernieuw ons hart, doe ons opengaan voor elkaar in uw naam.

AMEN

Lezing Jozua 4, 19 - 5, 1 en 10-12

Lied 322 1, 2

Evangelielezing Johannes 6, 1-15

Lied 836, 3, 4

Overweging

Voorlezen uit Hier aanwezig

29

Bidden is smeken om er-zijn, hij bad: Wees hier aanwezig, weg onder mijn voeten horizon van mijn ogen, helle hemel zwaar op mijn hoofd, stofwolken, verre stad

toekomst, wees hier aanwezig - wat mij wacht 't zij dood of leven, God, wees hier aanwezig.

33

Ik zal jou zoeken, en je vinden ook.

Zo staat geschreven, en dat woord was hij. Zoals hij mensen aankeek, of van verre ze zag in hun allure en ellende, zo nietig-ontzagwekkend als wij zijn.

Ik zal jou zoeken. En ik zál je vinden.

AMEN

Lied 836, 2

Mededelingen

Bloemen

Collecten en een toelichting op het doel van de collecte. Anders...

(Evt. hier mededelingen over mensen die zijn overleden).

Gebeden

Dankgebed

Voorbeden

Stil gebed

Onze Vader

Slotlied 974, 1,2 5 Maak ons uw liefde, God, tot opmaat

Wegzending en zegen / Zegen van onrust

Moge God ons zegenen met onrust over gemakkelijke antwoorden,
halve waarheden en oppervlakkige relaties
zodat er diepgang is in onze harten

Moge God ons zegenen met boosheid
over onrechtvaardigheid, onderdrukking en uitbuiting van mensen
zodat we werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede

Moge God ons zegenen met tranen
die we plengen voor hen die lijden door pijn, verstoting, honger en oorlog
zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost

En moge God ons zegenen met zoveel dwaasheid dat we geloven
een verschil te kunnen maken in deze wereld
zodat we doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is.

ALLEN: AMEN

Aan deze dienst werkten mee:

Marten van Esch, orgel

Door-Elske Cazemier, voorganger

Het beamteam en vrijwilligers van gastenontvangst, bloemschikken en
jeugdkerk

Deze dienst is terug te horen of te zien via www.kerkomroep.nl, zie ook
www.pgemmenoost.nl.